

Al mot ik krupe

Nijmegen Klinkt! 5 juni 2016

Al mot ik krupe, Op blote voeten goan
Ik wil nog een keer Sint Steven heuren sloan
Al mot ik krupe, Op blote voeten goan
Ik wil nog een keer Sint Steven heuren sloan

Als je ien de vrimde zit
En je leest ien de krant
Van die mooie ouwe stad
Ien't verre Nederland
Dan kruupt er iets bij je omhoog
En dut het je overal pien
Dan denk je dikwijls bij jezelf
Wat zou ik daar groag zien

Al mot ik krupe....

Woar is toch de Liendenberg
Woar is de zeigelboan
Woar is toch die verkenmert
En die mooie langeboan
Alles is afgebroken
Geen huus is blieven stoa
Moar een ding dat is zeker
Mien hart blief voor je sloan

Al mot ik krupe....

Als je 's nacht noar huus toe komt
En zie je die toren stoa
Dan denk je aan die ouwe tiet
Hoe het vroeger is gegoan
Woar je als kiend geboren bint
En werd groot gebracht
Da kun je nooit vergiten
daaroan denk je dag en nacht

Al mot ik krupe....